

## Berdorf (Groothertogdom Luxemburg) : 2 - 5 juni 2006

Foto's: Jean-Piere Verduystert & Luc Platteau

Deelnemers: Jean Pierre Verduystert – José De Valk – Carlos Tant – Christine De Clerck – Frank Van Den Houte – Chris Ioncke – Luc Platteau –François Wyls -Piet Scholliers – René De Boom.



Vrijdag 2 juni 2006 08u45 de vier musketiers Piet, Luc, François en René stonden te trappelen om het ruime sop te kiezen. Het weer droog en zonnig.

Onze eerste afspraakplaats de kerk van La Roche-en-Ardenne, een uur en een kwartier later stonden we daar, de gsm aangezet Jean-Pierre gekozen en kort na de tweede beltoon verscheen Jean-Pierre in ons beeld of beter gezegd in de voordeur van "Le Vénitien", na een gezamenlijke koffie met José en J-P gingen we op zoek naar een kroeg waar men zijn boterhammekes mocht verorberen, goed begoten met een Chouffe of iets anders.

Jean-Pierre, onze gids voor het ganse weekend, had een wandeling gepland langs en door een plaatselijk bos met als resultaat tal van waarnemingen waaronder Wespendif, Ruigpootbuizerd, Oever-, Boeren- en Huiszwaluw, Gekraagde Roodstaart, Glanskop, Matkop, Zwarte Mees en ander klein grut.



Na de wandeling werd een mooi groot terras opgezocht en bestelden we allen een Kriek van 't vat, maar dat was zonder de waard gerekend, een kwartier later melde de brave man dat het vat af was, en gezien hij de laatste drie weken door het slechte weer géén kat gezien had, moesten we het stellen met een stella uit het flesje.

Het werd stilaan tijd onze bestemming Berdorf op te zoeken, en in een gezapig tempo arriveerden we omstreeks 18u00 ter plaatse. De kamers werden ingenomen en een korte wandeling ingelast, met meteen de vijfde symfonie van Beethoven als resultaat ne Geelgors voluit zingend. Terug aan het hotel waren we net op tijd om de drie Cs: Christien, Carlos en Chris te begroeten. Meteen werden de afspraken vastgelegd om gezamenlijk te avondmalen.



Het Hotel van de betere klasse een aanrader voor ieder (kortelings vinden jullie een presentatie op onze site "sponsor" van dit etablissement). Het avondmaal zou de volgende dagen één van de tophits worden van ons verblijf. Carlos expert op dit gebied bestudeerde de wijnkaart en koos twee uitstekende wijntjes. De keuze van het water liet Carlos over aan de anderen. Na de koffie werd er beslist nog een avondwandeling te maken, teneinde het vele en lekker eten te laten verteren.

Zaterdag 3 juni om 08u30 vonden we elkaar terug bij het ontbijt, zeer uitgebreid met alle benodigheden teneinde reeds met een gespannen buik op stap te gaan. Het weer droog met zon. Jean-Pierre onze beroepsgids (zo zijn er géén twee ) stippelde het programma uit, de waarnemingen namen toe: Knobelzwaan, Koekoek, Gele Kwikstaart, Grote Lijster, Grasmus, Zwartkop, Kuifmees, Fluiters, Goudvink en Ringslang.



Op het middaguur verorberden we de picknick met veel zorg klaargemaakt door José en Christien. Tijdens de avond wandeling zagen we een Vos, een Ree, en hoorden we een klapper van de Braamsluiper, en vloog een Dwergvleermuis door het open veld.

Zondag 4 juni op het programma een ochtendwandeling, om 06u30 vonden enkele moedigen mekaar aan de uitgang van ons Hotel, enkel de Geelgors waardeerde onze inspanningen en zong zijn liedje, een Vos trok door de weiden en een Ree met jong bekeek ons argwanend. Het weer zonnig met een koude noorden wind. Op het einde van deze wandeling zagen we een zwarte vogel met een duidelijke afgetekende witte stuit vliegen van een rij coniferen naar een hoogstamfruitboom in open landschap, de vogel had ongeveer de grootte van een merel of spreeuw en vloog snedig.

Na het ontbijt vertrokken we richting Echternach, de fameuze trappen gangen, een prachtige wandeling waarbij volgende soorten werden genoteerd, Rode Wouw, Fluiters en Europese Kanarie. In Echternach vonden we een zonnig terras en werd er een kleinigheid gegeten en wat gedronken. Na de middag werd de terug tocht aangevat een vier uur durende wandeling trap op.... trap af... naar boven.... en terug naar beneden ..... loodzwaar! Na het avondmaal werd de cafetaria opgezocht en de avondwandeling voor bekeken beschouwd. Die nacht trokken diverse zware vliegtuigen over Berdorf.



Maandag 5 juni de terugtocht, mensen lief wat ging dat snel! Onze fuhrer Jean-Pierre had nog een toetje voorbereid en wat voor één ... de afdamming van de Sure. Daar hoorden of zagen we Staartmezen, Appelvink, Witte Ooievaar, Waterspreeuw, Fitissen en Geelgorzen zingend vanop de electriciteitsdraden. Het weer zonnig en droog. En finaal op de terug weg naar Bastogne, net buiten Diekirch, een Rode en een Zwarte Wouw samen in beeld, prachtig, de auto's snel geparkeerd en genieten van deze mooie vogels. Onze uitstap eindigde in Bastogne, meester Jean-Pierre toverde een gezellig restaurant, Le Grill Place McAuliffe, uit zijn hoed waar we smakelijk konden eten, en gezellig babbelen.

Vrienden dit werd een weekend om in te lijsten, dank zij de deelnemers werd het een feestweekend

Volgende vogelsoorten werden waargenomen:

Dodaars, Aalscholver, Blauwe Reiger, Witte Ooievaar, Knobbelzwaan, Wilde Eend, Wespendif, Zwarte Wouw, Rode Wouw, Sperwer, Buizerd, Ruigpootbuizerd, Torenavalk

Boerengans, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Zilvermeeuw, Holenduif, Houtduif, Turkse Tortel, Koekoek, Gierzwaluw, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Veldleeuwerik, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Gele Kwikstaart, Grote Gele Kwikstaart, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Zwarte Roodstaart, Gekraagde Roodstaart, Merel, Kramsvogel, Zanglijster, Grote Lijster, Bosrietzanger, Braamsluiper, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Fluiter, Tjiftjaf, Fitis, Goudhaantje, Vuurgoudhaantje, Staartmees, Glanskop, Matkop, Kuifmees, Zwarte Mees, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Gaai, Ekster, Kauw, Roek, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Europese Kanarie, Groenling, Putter, Kneu, Goudvink, Appelvink, Geelgors, Rietgors, Waterspreeuw.

Niet-vogels:

Vos, Ree met jong, Ringslang, Orchidee, Boterbloempje, Bleke Schubwortel.