

IN MEMORIAM CARLOS TANT.

Carlos een geboren en getogen Oostvlaming “Machelen aan de Leie” 19 september 1943. Samen met Christine gestrand in Grimbergen. Drie prachtige kinderen en het dubbel kleinkinderen.

Carlos was de rust zelve en maakte zich niet druk om bijkomstigheden. De vogelaars noemden hem “een fijne man, een brave kerel, een fidele man, ne toffe pé, ne sjieke tiep“. een uitstekende zakenman, en daar zouden wij tijdens onze vierdaagse vogelobservatie uitstappen van profiteren.

Eten en drinken was een cultuur voor Carlos en daar moest je de nodige tijd voor uittrekken. Meestal ging het zo : Carlos wat moeten wij drinken bij dit gerecht? Carlos hoefde géén wijnkaart en citeerde uit het hoofd de verschillende mogelijkheden. En dat was steeds de beste keuze.

Vogel kijken was géén exacte wetenschap voor Carlos, zag hij ergens een bankje, dan kon hij genieten van het landschap en het gezelschap. Wereldreiziger en ook tuinvogel observator, vanuit zijn keuken kijken naar de vijgenboom, met allerhande vetbollen, en dan op de loer liggen om een foto te nemen van een Kuifmees of een Boomklever.

Beste Carlos... we gaan jou missen... maar wanneer we s'avonds ergens rondstruinen en omhoog kijken en een klein sterreken zien gaan we zeker allen zachtjes zeggen.... Dag Carlos.