

## Trektellen met de Vogelwerkgroep N/W Brabant

Bij het begin van de najaarstrek is onze werkgroep elke Zondag van Oktober present op de Kraaienberg te Grimbergen. Het is het hoogste punt in de omgeving en bij mooi weer zien we zelfs de haven van Antwerpen liggen. Maar soms kan het er behoorlijk koud zijn want er is geen enkele beschutting. Maar voor de meesten onder ons is dat geen enkel probleem.

We tellen van zonsopgang tot de middag. Voor buitenstaanders is het natuurlijk wel een raar gezicht als ze ons zien stappen, geladen met stoeltjes en al ons materiaal en sommigen blijven al eens staan om die gekke vogelkijkers gade te slaan.

Eerst krijgt ieder van ons een taak, ieder kijkt in een bepaalde richting terwijl anderen de doortrekkende vogels noteren.

Soms wordt het druk, nieuwkomers kunnen al eens luidruchtig zijn en wat discipline is dan zeker nodig.

Van bij de start kunnen al verrassingen opduiken, een paar Slechtvalken die uit het niets komen aanvliegen of een uil op weg naar zijn slaapstek. Maar al spoedig verschijnen de eerste vogels, groepjes Leeuweriken hoor je al van ver aankomen meestal in groepjes van enkele tientallen. Soms zit er al eens een Boomleeuwerik tussen en de kunst is dan zijn roep te herkennen of zijn kortere staart op te merken. Nog eentje die je van zeer ver hoort aankomen is de Witte Kwikstaart. Die vormen zelden echte grote groepen, 2 tot 6 vogels is meestal het maximum. Het talrijkst zijn o.a. de Graspiepers die wat onhandig vliegen en ook de Rietgorzen die wel vliegende sigaartjes lijken door geregeld hun vleugeltjes tegen het lichaam aan te drukken. Dan zijn er die juist voor ons in het veld neerkomen en blijven pleisteren en dan kan je met de telescoop alle details goed bekijken tot plots, als in een fliits, een Smelleken rakelings langs scheert en alles op de vleugels gaat. Maar om deze kleine roofvogel te zien moet je snel zijn! Ook de Sperwer trekt vrij regelmatig door, altijd speurend naar voedsel.

Zo een trekdag verloopt meestal met ups en downs, wat bewolking, verandering van windrichting, regen of sneeuwbuien kan alles snel doen veranderen. Dan is het tijd voor een warm drankje (soms al eens een jeneverke) en als toetje de onovertroffen zelfgebakken koekjes van Els!

Bij elke trekdag zijn er al eens laatkomers als Boeren- en Gierzwaluw die zich naar het zuiden reppen. Meestal ook jonge vogels en of die het nog halen als ze onderweg in extreem slecht weer terecht komen is zeer de vraag.

Sommigen die boven zee vliegen zoeken al eens schepen op om te rusten. Zo nam ik onlangs een Winterkoning waar die zich uitgeput op een vissersboot liet neervallen.

Naarmate de maand vordert en het wat kouder wordt, zeker bij sneeuwbuien is dat het geval, verschijnen groepen Kievieten die de vorstgrens willen voorblijven. Ook Kramsvogels en Koperwieken zoeken dan massaal betere oorden op.

Met wat geluk laat een Ruigpootbuizerd zich zien of komt een vlucht Kraanvogels over die meestal wat meer oostelijk doortrekken.

Een soort die het de laatste jaren goed doet zijn de Kauwtjes, met honderden vliegen ze de Roeken voorbij die er soms tussen of achter vliegen en moeite hebben om hun tempo te volgen. Soms zijn er ook verrassingen: een Ijsvogel die laag over een bietenveld scheert of Hout- en Watersnip die voorbij komen.

Als de zon wat hoger komt te staan en alles wat opwarmt zie je in de eerste plaats prooivogels verschijnen: Buizerd, Wouw, Kiekendief maken gebruik van thermiek: af en toe een vleugelslag volstaat om vooruit te komen. Ook Reigers en Aalscholvers zijn daarin zeer bedreven.

Niet altijd vogels trekken onze aandacht, ook trekkende vlinders, een groepje spelende Hazen of een Wezeltje dat vlug de weg oversteekt.

Er is wel één nadeel aan deze trektelplaats: we zijn te dicht bij de Brusselse ring wat voor een hinderend geruis zorgt en ook vliegtuigen komen soms laag over. Toch valt er nog veel te beleven op de Kraaienbergh. Wil je erbij zijn, hou dan onze programmatie in het oog op onze website [www.vogelwerkgroep.be](http://www.vogelwerkgroep.be) en kom gerust eens kijken. Wat minder ervaring mag je niet afschrikken. Je bent er van harte welkom.

Verduystert Jean-Pierre.