

Verslag Baie de Somme van 13/05/2010 tot 16/05/2010 (J.- P. Verduystert)

Deelnemers : Jean Pierre Verduystert – José de Valk – Karel Helsen – Julienne Daelemans – Monica Verdonck – Hilde Van De Voorde - Carlos Tant – Christine de Clerck – Frank Van Den Houte – Jaak Weytjens – François Wyns – Hans Van Brabandt – Luc Platteau – Frans Roggeman – Patrick Versonnen – Chris Loncke – René De Boom.

De zon was al van de partij die morgen en zoals afgesproken was iedereen op tijd aanwezig zodat we mooi op schema konden vertrekken richting Baie de Somme.

Na een goed uur rijden hielden we onze eerste stop te Mannekensvere voor een klein ontbijt. Op de parking hoorden we reeds de Veldleeuwerik hoog in de lucht tierelieren en enkele Boerenzwaluwen scheerden voorbij.

Na de inwendige mens versterkt te hebben reden we richting Frankrijk. Onderweg zagen we verschillende Buizerds op de paaltjes van de afsluiting en ook Geelgorzen trokken onze aandacht. We hielden nog een korte stop op een rustige, wat hoger gelegen parking. Daar noteerden we heel wat Kneutjes en ook een Grauwe Gors en een Rode Wouw lieten zich bewonderen.

Het gevolg van de observaties gedurende de heenreis was dat we al een flink lijstje waarnemingen hadden bij onze aankomst in Saint-Firmin le Crotoy.

De kamers in ons hotel, Auberge De La Dune, werden toegewezen en na een korte rustpauze werd de onmiddellijke omgeving verkend.

In de velden rondom ons hotel riep de Geelgors. Rietzangers en Cetti's Zangers lieten zich horen en zien. Overvliegende Kleine Zilverreigers gingen richting Marquenterre, het bekende vogelreservaat dat we ook de volgende dag zouden bezoeken.

Na een heerlijk avondmaal was iedereen voldaan en plannen werden gemaakt om nog een 'klein slaapmutske' te gebruiken in de Bar van het hotel. Van een tegenvaller gesproken ...de Bar was gesloten en dus besloten we maar om vroeg te gaan slapen.

De volgende morgen gingen enkele straffe mannen en vrouwen al vroeg op pad en noteerden waarnemingen van Steenuil, Boomvalk en Bruine Kiekendieven. Een mooi begin van een zon-overgoten dag.

Bestemming voor deze voormiddag: het Park de La Marquenterre. Na een wat stoffige en puttenrijke weg was het aanschuiven aan de kassa van het gebied. Ik heb lang getwijfeld of we deze plaats wel zouden bezoeken...het is er inderdaad wat te druk, maar ja je moet er eens zijn geweest. De voornaamste vogels daar waren Bosrietzanger, Georde Fuut, Nachtegaal en de kolonie Kleine Zilverreigers met daartussen enkele Blauwe Reigers en Kwakken. In de voorste plas van het park maakten een op rust zijnde en gekortwiekte Kraanvogel en Kleine Zwaan een wat droevige indruk van het geheel.

Na de middag reden we richting Cayeux-sur-Mer. We parkeerden aan het Maison de l'oiseau en aten onze picnic onder een stralende zon. Ringmusjes op het binnenplein pikten enkele kruimels met ons mee. Aan de kijkwand, wat verderop, konden we een kolonie Kok- en Zwartkopmeeuwen bewonderen. Wat hier ook opviel waren de Rietzangers die zongen vanuit de knotwilgen. Putters waren alom aanwezig, een drietal Lepelaars vlogen over en een Watersnip zocht snel een schuilplaats.

Op de terugweg hielden we nog even halt aan de eindeloze vlakke recht tegenover het vissershaventje Le Hourdel. Over het rietveld schommelden enkele Bruine Kiekendieven en tal van Kleine Karekieten zongen hun liedje. We zouden hier nog eens terugkomen op een avond en konden hier dan een slaapplek van Bruine Kiekendieven waarnemen.

Na het avondeten trokken we naar het strand van Le Crotoy waar we met een mooie zonsondergang en een vlucht wulpen de dag afsloten.

De volgende dag bracht ons over Cayeux-sur-Mer naar Ault, een drassig gebied vlak aan zee. In het jachtseizoen is deze streek helaas dicht bevolkt door jagers die vanuit ingegraven bunkers op alles schieten wat beweegt. Wanneer zal daar eens een eind aan komen !? We deden daar prachtige waarnemingen van onder andere Engelse Gele Kwikken, Tapuiten en Bontbekpleviertjes aan elke plas. Ook het zeldzame Groentje, een klein dagvlindertje, bleef niet onopgemerkt. Het was moeilijk stappen met die dikke keien daar en de zon brandde boven onze hoofden. Enkele leden van ons gezelschap bleven achter en speurden de zee af. Jan-van-Genten, Zwarte zee-eenden en talrijke sterns werden geobserveerd door de telescoop. Als we weer samen waren, reden we langs stoffige wegen naar Ault. Juist voor het dorp ontdekten we een grote ondiepe plas. Het zat er vol steltlopers. Kluut, Grutto, Kleine Strandloper, Bonte Strandloper, Zwarte ruiter enz ... In de verte zagen we reeds de klippen van Ault opdagen en al vlug kwamen de Noordse Stormvogels in beeld. Ook enkele nesten van deze sierlijke vogel konden we noteren.

De dag werd afgesloten met een frisse pint op een terrasje waar we nog wat napraatten over dit véél te snel voorbij weekend.