

UITSTAP VOGELWERK GROEP NWBRABANT NAAR TEXEL 5 MEI 2005

Deelnemers : Jean Pierre Verduystert – José De Valk – Willy Laurens – Luc Platteau – Frank Van Den Houte – Lieve Van Tittelboom – Nathalie Camerman – Erik Snauwaert – Jasper Van Weverberg – Elke Gabriëls – Carlos Tant – Christine De Clerck – Erik Daelemans – Robin Daelemans – Piet Scholliers – René De Boom.

Op 5 Mei 2005 vertrokken de jongeren Willy, Piet, Luc en René omstreeks 08u00 naar TEXEL.

Na een korte stop net buiten de ring rond Amsterdam, werden de plannen besproken over het invullen van de eerste dag. De Piet als ervaren copiloot gaf de juiste richting aan, Luc superviseerde en de Willy (na een lange werknacht) imiteerde een zingende snor.

Den Helder, daar moeten we door regisseerde Piet, en dan Den Oever vulde Luc aan. Willy bevestigde dit alles door nadrukkelijker te gaan snorren. Het inschepen verliep van een leien dakje. We stonden in tweede positie, en kregen amper de tijd de benen te strekken of daar meerde onze boot reeds aan. De boot inrijden – uitstappen – naar het dek kuieren – de foeragerende meeuwen en sterns bekijken - en reeds werden we aangemaand terug te keren naar de wagens. Dit alles duurde ongeveer 30 minuten.

Onder de leiding van Luc welke reeds meerdere keren Texel bezocht, werd een passende Taverne gezocht en gevonden. De pic-nick werd aangesproken en gezegend met een 'Skuumkop' (schuimkop = het passende bier van het eiland).

En dan kon het feest beginnen : plassen en krekens, beken en grachten en dit alles gevuld met diverse soorten vogels : visdiefjes, grote sterns, goudplevieren, dodaars, lepelaars, rotganzen aan de lopende meter, eidereenden, kiekendieven (mannetje en vrouwtje bruine), kluten, groenpootruiters, bonte strandlopers, scholeksters per kilo, grutto's en rosse grutto's welke we rustig konden waarnemen en verschillende details opnemen, wulpen en regenwulpen, kanoetstrandlopers

Wij vergaapten ons aan een burenruzie tussen een visdiefje en een kokmeeuw welke naast elkaar broeden (afstand één meter). De vrouwtjes bleven rustig zitten en de twee mannetjes trachten mekaar te verdrijven. Verwonderlijk was dat het kleinere visdiefje het haalde op de punten en de kokmeeuw enige afstand moet toegeven.

Een broedend vrouwtje visdief bedelde om een visje welke haar mannetje gedurende enkele minuten voorhield, en finaal zelf doorslikte.

Stilaan werd het tijd ons hotel (Hotel De Kievit in De Cocksdorp) op te zoeken. Aan de ingang stond de organisator samen met José ons op te wachten. Binnen troffen we Nathalie en Erik. Jasper en Elke, samen met Erik en Robin waren reeds op stap. De valiezen werden naar de kamers gesleurd, een kameroverste werd aangeduid en een tweede 'Skuumkop' besteld. De laatste ploeg : Frank, Lieve, Kristien en Carlos werden verwelkomt en Jean-Pierre (een organisator bij uitstek) briefde iedereen over de rest van het programma die dag.

Het avondmaal werd genuttigd in 'De Robbenjager', Vuurtorenweg 146, De Cocksdorp. Tijdens het nuttigen van een aperitiefje, het eten van een voorgerechtje, een stevige hoofdschotel en een verrassingdessert opgefrist met een lokaal pintje werd door Jean-Pierre de lijnen uitgezet voor de volgende dagen.